



Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag!

Psalm: 52:3b



Afstudeerfeestje studenten Elisabeth Kinderhuis

Activiteiten van de afgelopen periode

We zijn blij om enkele evenementen te kunnen delen die plaatsvonden op de Elisabeth-campus. Onze kinderen hebben er erg van genoten.

We hebben een afscheidsfeest georganiseerd voor de studenten van klas 12 die gingen afstuderen. Alle kinderen van het kinderkhuis namen deel aan het feest, samen met de leerlingen van de school en de leerkrachten. De meisjes droegen een saree en de jongens waren in formele kleding. Ze zagen er erg mooi uit. Ze speelden enkele

spelletjes en wonnen prijzen. Er was ook een Miss Farewell verkiezing. Ze deelden hun ervaringen over hoe ze hun tijd hebben doorgebracht. Ze bedankten tante Marja en het personeel van het kindershuis en de school. Marja had mooie cadeaus voor de studenten geregeld en het feest werd afgerond met een heerlijke feestmaaltijd.

Eind maart vond de jaarlijkse optocht voor Palmzondag plaats. Kinderen gingen om 8 uur 's ochtends op pad en liepen door het dorp met palmtakken en zongen onderweg het lied Hosanna. De kerkpastor leidde de groep en mensen verwelkomden de kinderen. Iedereen was enthousiast omdat we uitkeken naar het Paasfeest.

Op 31 maart werd Pasen gevierd. En na afloop van de kerkdienst werden ook enkele dansen opgevoerd door de kinderen. De dag werd vrolijk afgerond met een paasmaaltijd voor iedereen.

Een week later hebben we ook een braderie georganiseerd op het terrein van het kindershuis. De kinderen en enkele leden van de kerk bereidden heerlijk eten en snacks voor de verkoop, zoals Biryani, chowmien, pani puri, limonade, dahi bada en andere Indiase snacks. De markt was toegankelijk voor iedereen, dus er kwamen veel bezoekers. Alle hapjes werden in zeer korte tijd verkocht. Het was een geweldige bijeenkomst.



In april werd een 24-uurs kettinggebed georganiseerd door de organisatie 'Jesus Calls Ministries'. Het gebed was gericht op verkiezingen die plaats zouden vinden in mei. Alle kerken namen deel, ook de kerk op het terrein van het kindershuis. De kinderen van het kindershuis baden 2 uur lang en de kerkleden baden ook in hun

voorgeschreven tijdslot. Het was een mooi initiatief, ook om als christenen zo verenigd te zijn.

Wandschilderingen



Sommige van onze kinderen zijn getalenteerd in schilderen en hebben creatieve ideeën. Yhana, Easter, Archana en Pritesh hebben prachtige muurschilderingen gemaakt op de schoolmuur en op de pilaren. Het ziet er nu heel vrolijk uit!

Rapportuitreiking

Eind april hebben de kinderen hun rapporten ontvangen. Ze hebben hun jaarlijkse examens goed gedaan. De kinderen uit het kinderkas die in klas 10 en 12 zaten hebben het ook goed gedaan en goede cijfers behaald. Van het kinderkas waren 13 kinderen in klas 10 en 7 kinderen in klas 12. Dit goede resultaat is te danken aan de inzet van de leraren op school en door uw ondersteuning, waardoor het mogelijk is voor deze kinderen om naar school te gaan.

Start van de zomervakantie

Kinderen hebben een goed schooljaar gehad in het kinderkas. In de zomervakantie gaan bijna alle kinderen voor twee maanden terug naar huis of naar familie die hen opvangt. De avond voor hun vertrek hebben we een afscheidsprogramma georganiseerd. Ze hebben samen liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en deelden ook hun ervaringen van het afgelopen seizoen. Het was een mooie avond. Nu u deze nieuwsbrief ontvangen hebt, is het nieuwe schooljaar weer

begonnen. De leiding is druk bezig het nieuwe programma vorm te geven en ook de nieuwe kinderen worden op dit moment ingeschreven. In onze volgende nieuwsbrief kunnen we u hierover meer vertellen.

Cycloon in Pendra



De zomertijd was gloeiend heet dit jaar met in Delhi zelfs temperaturen tot 52.8 graden. De regentijd begon met een cycloon in onze buurt. Veel bomen vielen om en mango's vielen in grote hoeveelheden naar beneden. Ook de hostelcampus kreeg hiermee te maken, maar we waren veilig. Een boom viel op Eshak's auto, maar er was geen grote schade. Donder en bliksem raakten de grond en de elektriciteit viel even uit. Alles kon gelukkig hersteld worden.

Vrouwengroep opgericht

Onze kerk heeft op 24 mei 2024 een vrouwengroep opgericht. De vrouwen komen elke vrijdag samen voor lofprijzing en aanbidding. Ze delen getuigenissen en versterken elkaars geloof in God. Ze houden ook gebedsbijeenkomsten op de campus. Elke week houden ze korte preken, één voor één.

Weduwenprogramma

Weduwen uit onze lokale gemeenschap krijgen steun van ons programma. Ze zijn erg blij met deze vorm van ondersteuning. Er wordt goed voor hen gezorgd. Ze delen hun getuigenis over hoe ze

gezegend zijn. Ze nemen deel aan het maandelijks programma en genieten van snacks.



Renovatie eetzaal

In de zomervakantie zijn we begonnen de eetzaal te renoveren. De hele vloer is er uitgehaald met de cement tafels en banken, wat een heel karwei is geweest. Het was moeilijk om antislip tegels uit te zoeken. Uiteindelijk hebben we tegels met een patroon uitgekozen. Na het leggen van de tegels worden de muren gewit. Een mooie nieuw aanrecht wordt nu achter de muur in de eetzaal geplaatst. Als de eetzaal klaar is komen er nieuwe tafels met banken.



Rekha Manjhi en Chandani Maravi



Rekha Manjhi is 16 jaar oud en komt uit het stammen gebied in Dhindori. Ze is sinds 5 jaar in ons kinderkuis. Toen Rekha drie jaar was is haar vader aan tbc overleden. Haar moeder is later weer getrouwd. Rekha heeft twee stiefbroertjes en een stiefzusje. Haar stiefvader houdt veel van zijn eigen kinderen maar niet van Rekha. Daarom wilde ze de zomervakantie in het kinderkuis doorbrengen. Rekha is voor klas 10 examens met goede cijfers geslaagd. Ze gaat nu naar onze Middelbare school klas 11. Rekha kan ook goed koken en is ook heel behulpzaam!



Chandani Maravi is 16 jaar en komt uit een heel arm gezin in Venkatnagar, een plaatsje ten Noorden van Pendra Road. Haar vader werkt in de bouw. Ze heeft een broertje. Chandani is ook 5 jaar in ons kinderkuis en heeft ook haar eindexamens klas 10 gedaan maar heeft herexamens die ze in de maand juli over mag doen. Chandani is heel handig en behulpzaam en kan goed zingen.

In memoriam

De nagedachtenis van een rechtvaardige brengt zegen voort.

Spreuken 10:7

Op 15 juni kreeg ik het droevige bericht van Christine Heidema dat haar moeder in de nacht was overleden. Ze was de laatste jaren vaak ziek geweest en de laatste paar maanden ging het helemaal niet goed met haar. Als jong meisje heeft zij in een jappenkamp doorgebracht waar ze vreselijke dingen heeft meegemaakt. Ze had groene vingers en had een prachtige tuin die ze goed verzorgde en later bloemen op

haar balkon. Ze hield ook van schilderen en schilderde prachtige schilderijen, de meesten met bloemen. Ik had haar zo graag nog een keertje willen zien. Zij heeft John en mij en onze zending heel veel geholpen. Ik zal haar nooit vergeten. Samen met de bestuursleden en staf wens ik Eljakim en Christine en haar zus Anita en haar man Robert heel veel sterkte en de vrede van God toe.

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook als hij is gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

Joh. 11: 25-26

Op 29 mei kreeg ik het nieuws van Nicolienne Verhagen dat haar vriendin Petra Schippers was overleden. Ik wist dat ze ziek was omdat Nicolienne mij gevraagd had om voor haar te bidden. Ik was geschokt toen ik niet lang daarna het droevige bericht van haar overlijden kreeg. Petra en haar man Taco zijn al jaren trouwe sponsors van onze stichting. Nicolienne had me een heel mooie foto van haar gestuurd en mijn andere vriendinnen schreven dat ze zo'n bijzondere vrouw was. Wat zullen Taco en de kinderen haar missen! Ons bestuur van de stichting in Nederland en hier in India wensen de familie heel veel sterkte en de troost en vrede van God toe.

Van het bestuur in Nederland

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Marja rond de kerstperiode ziek is geworden. Ze bleek een infectie aan haar lever (hepatitis) te hebben. Aangezien het herstel langzaam ging, heeft de arts nieuwe testen gedaan. Nu blijkt Marja ook een amoëbe besmetting te hebben. Sinds kort heeft ze daar speciale medicatie voor gekregen – deze medicijnen waren heel moeilijk te krijgen in India. Op dit moment voelt Marja zich nog ziek en kan niet al haar werkzaamheden uitvoeren. We vragen hiervoor uw gebed. Gelukkig dat het team van jonge medewerkers nu de meeste taken kan overnemen. Ook daar willen we uw gebed voor vragen.

COLOFON

Stichting Kinderen van India

Elisabeth Children's Home, Jyotipur, Pendra Road,
Bilaspur C.G. 495117, India
Tel: Marja: 00 91 7751 220458
e-mail: johnmarja@gmail.com

www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877

Secretaris: Martijn Zeelenberg

Penningmeester: Alexander Bos

Algemeen bestuurslid: Astrid van Hoeve – Verhagen

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk
E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

Contactadres:
Kretalaan 72
3059 XL ROTTERDAM

ING Bank:

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A

ABN-AMRO Bank:

IBAN NL27ABNA0455756902

t.n.v. St. Kinderen van India te Rotterdam
of via de **DONEERKNOP** op de website onder 'Doneren en schenken'



Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551
Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.