



*Hij zal een groot man zijn en
Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.*

Lucas 1:32

De priester Zacharias en Elisabeth waren bejaard toen Zacharias een ontmoeting met een engel had die hem zei dat Elisabeth een zoon zou baren en ze hem Johannes moesten noemen en dat hij groot zou zijn voor de Here en veel Israëlieten zou bekeren tot de Here hun God. Het woord van de engel kwam precies uit en Elisabeth baarde een zoon en noemde hem Johannes. Zes maanden later werd Jezus geboren naar het woord van de engel die Maria bezocht en haar vertelde dat zij hem de naam Jezus moest geven en dat hij groot zou zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden en als koning over het huis van Jakob zou heersen tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk geen einde zou komen. Jezus werd geboren in Bethlehem naar het woord van de profeet Micha die sprak "En Gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Toen de Here Jezus was geboren waren er herders in de nacht in de velden waar plotsklaps een engel verscheen en hun met grote blijdschap verkondigde dat heden de Heiland was geboren, namelijk Christus de Here, in de stad van David waarna de herders hem bezochten en geëerd hebben. Veertig dagen na zijn geboorte namen Jozef en Maria de baby naar de tempel om hem voor de Here voor te stellen en een offer te brengen. Een oude man met de naam Simeon was door de Geest geleid om naar de tempel te gaan. Hij was rechtvaardig en vroom en hij

verwachtte de vertroosting van Israël. Hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven dat hij niet zou sterven voordat hij Christus de Here gezien had. Toen de ouders van Jezus binnen kwamen nam hij het kind in zijn armen en loofde God waarna hij over hen profeteerde en hen zegende. Tegen God zei hij: "Nu laat Gij Here uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Simeon stierf naar het woord van God. Johannes de Doper stierf toen hij de weg had bereid voor Jezus en zijn taak vervuld was. Hij werd onthoofd door Herodes en ontving de martelaarskroon. Vanaf de geboorte van de Here Jezus hebben zijn vijanden hem 8 maal geprobeerd te doden maar steeds zei hij dat zijn tijd nog niet was gekomen. Maar in Johannes 17:1 zei Jezus: "Vader het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon opdat uw Zoon U verheerlijkt". Daarna werd de Here Jezus aan het kruis genageld en stierf hij. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood. Na 40 dagen zagen de discipelen hem in de wolken naar de hemel gaan waar hij onze Hoge Priester en Middelaar is en voor ons pleit. De eerste apostel die stierf was Jakobus die door Herodes door het zwaard gedood werd en ook de martelaarskroon ontving. Petrus zat in de gevangenis en zou de volgende dag gedood worden maar hij werd door een engel bevrijd. Zijn tijd was nog niet gekomen volgens de profetie van de Here Jezus dat hij als hij oud zou zijn niet meer kon doen wat hij wilde en gebonden zou zijn. Dat is precies uitgekomen. Jakobus stierf het eerst terwijl zijn broer Johannes het laatst stierf. God had namelijk een opdracht voor hem om het boek van Openbaringen te schrijven op Patmos. God heeft ons allen in deze wereld geplaatst met een plan en een opdracht die we moeten vervullen. David schreef in Psalm 31:15: Mijn tijden zijn in uw hand. Laten we zijn aangezicht zoeken zoals Simeon de Heer verwachtte. Begin september was ik ernstig ziek, en dachten we dat ik niet zou leven maar ik weet dat mijn tijd in de Hand van de Heer is en mijn opdracht nog niet helemaal vervuld is. God zorgt voor zijn kinderen. Voor u en voor mij. Ik wens u allen fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe!

Kinderconferentie

De school was op 2 oktober gesloten vanwege een nationale feestdag, dus organiseerde de plaatselijke kerk een eendaagse kinderconferentie. Onze kinderen deden ook mee. Er werd begonnen met een ochtendbijeenkomst met medewerking van alle kerken. Er waren zoveel wedstrijden onder de kinderen, zoals een zangwedstrijd, bijbelverzen, danswedstrijd, verkleedwedstrijd enz. Onze kinderen wonnen veel prijzen in verschillende categorieën. De kinderen aten hun snacks en lunch in het kerkgebouw. Voor onze kinderen was het een heel leuke dag. Deze conferentie wordt ieder jaar op deze dag georganiseerd.



Rangoli kunst

Onze kinderen wachten met spanning op elke vorm van activiteit. Ze vinden het prachtig om aan allerlei activiteiten te kunnen deelnemen. Zo werd op 26 oktober een Rangoli tekendag georganiseerd. Het was zaterdag en de overheid heeft de zaterdag uitgeroepen tot 'tasloze dag' voor scholen. Rangoli kunst zijn tekeningen op de vloer (een soort stoeptekeningen). Ze maken het niet met krijtjes, maar met krijtpoeder. Ze maakten rangolis over verschillende thema's, zoals

bloeddonatie, het milieu redden, de wetenschappelijke wereld enz. Het waren tekeningen met een boodschap. Het hele terrein zag er heel mooi en kleurrijk uit.



Vrouwenconferentie



In onze plaats organiseerde Disciples of Christ Church een eendaagse vrouwenconferentie. Alle vrouwen uit verschillende kerken waren uitgenodigd om deel te nemen. De vrouwen uit onze kerk op de campus namen ook deel aan deze conferentie. Naast de Bijbelstudies waren er veel activiteiten en wedstrijden. De wedstrijden waren gericht op Bijbelverzen lezen, debatteren, het voordragen van gedichten, verkleed op basis van een thema en liederen zingen. De

vrouwen wonnen vele prijzen. Zo kreeg Babita John de 2e prijs en Shashi Prakash de 1e prijs in Bijbelverzen lezen en Bhumika Lal de 1e prijs in debatteren en ook de 1e prijs in gedichten voordragen, 3e prijs in verkleden en 3e prijs in zangwedstrijd. De vrouwengroep uit onze kerk eindigde uiteindelijk op de 1e plaats omdat zij veel prijzen won. Het was een geweldige dag voor onze gelovige vrouwen.

Dag van het kind

Op 14 november wordt in India de Dag van het Kind gevierd. Het is de geboortedag van de eerste premier van India, de heer Jawahar Lal Nehru. Hij hield zo veel van kinderen dat hij besloot dat zijn geboortedag gevierd moest worden als Dag van het Kind. Ook in de school op onze campus in Pendra hebben wij dit gevierd. We verwelkomden de kinderen en organiseerden een programma en spelletjes. We hebben samen met hen taart aangesneden en snoep, snacks en cadeautjes uitgedeeld. Voor kinderen was het een bijzondere dag.



Loopbaanbegeleiding voor de tieners

Onze opgroeiende kinderen hebben goede begeleiding nodig voor hun toekomst. Daarom organiseerden we op 20 november een loopbaanbegeleidingsprogramma. De tieners en studenten woonden deze workshop bij en leerden verschillende aspecten van studeren. Ze konden leren wat ze moeten studeren om hun toekomst vorm te geven. Sommige tieners hebben ook twijfels over welke keuzevakken ze moeten kiezen en daar werd ook speciale aandacht aangegeven. De meeste ouders van de kinderen in onze omgeving zijn niet goed opgeleid en kunnen daardoor hun kinderen hierin niet goed begeleiden. Daarom is het juist zo mooi dat wij dit kunnen bieden op onze campus. Zo krijgt deze nieuwe generatie betere kansen en dus ook meer kans op een betere toekomst.



Hygiëne voorlichting

De afgelopen maand hebben we een hygiëne voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de meisjes. Hierbij was ook een gezondheidswerker uit het ziekenhuis aanwezig, die ook de vragen die er waren kon beantwoorden. Daarnaast kregen ze voorlichting over een gezonde levensstijl en informatie over een uitgebalanceerd dieet. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen op deze manier voorbereid worden op een zelfstandig leven.

Verjaardagen vieren

Op 18 november hebben we de verjaardagen gevierd van Shashi Prakash (directeur van de stichting in India) en Bhumika Lal (directeur van de school op de campus). Bhumika Lal vierde het met de kinderen op school en Shashi deelde taart met de kinderen uit het kinderkuis bij Marja in huis. Beiden deelden hun getuigenis hoe God hen door de jaren heen heeft gezegend. Marja George had voor hen een Bijbelvers uitgekozen. En de kinderen hebben genoten van de taart!



Kerstactie 2024

Wanneer u deze nieuwsbrief in uw brievenbus of mailbox ontvangt, is het alweer bijna kerst. Zoals elk jaar willen wij ook deze kerst onze kinderen en de weduwen verrassen met een nieuw kledingstuk. Zij kijken er ieder jaar weer naar uit.

Wilt u ook meedoen met deze actie?



Dan kunt u een gift overmaken op ons bankrekeningnummer IBAN NL93 INGB 0000 6594 98 onder vermelding van 'KERSTGIFT 2024' of via onze doneerknop op onze website www.kinderenvanindia.nl

Hartelijk Dank!!

COLOFON

Stichting Kinderen van India

Elisabeth Children's Home - Elisabeth Campus
Jyotipur, Pendra Road 495117, District Gaurella – Pendra – Marwahi
Chhattigarh, India
Tel: Marja: 00 91 7751 220458
e-mail: johnmarja@gmail.com

www.kinderenvanindia.nl

Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877

Secretaris: Martijn Zeelenberg

Penningmeester: Alexander Bos

Algemeen bestuurslid: Astrid van Hoeve – Verhagen

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk
E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

Contactadres:

Kretalaan 72
3059 XL ROTTERDAM

ING Bank:

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A

ABN-AMRO Bank:

IBAN NL27ABNA0455756902

t.n.v. St. Kinderen van India te Rotterdam

of via de **DONEERKNOP** op de website onder 'Doneren en schenken'



Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.